

Handout

Aflevering 13 – De kerk en haar einddoel

De kerk is voor Gods troon bestemd. Eens zullen we met Christus over de natiën regeren. Wanneer, van waaruit en hoe gaat dit gebeuren? Welke rol zal Israël in deze tijd vervullen en hoe zal dan het leven op aarde zijn? Komt hier ook weer een einde aan en wat gebeurt daarna?

- **Met Hem op de troon**

In Openbaring 3 vs.21 lezen we dat we als gemeente uiteindelijk met Hem op zijn troon mogen zitten, net zoals de Here Jezus nu op de troon van zijn Vader zit! We kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar we zijn bestemd voor de troon! Uit Openbaring 19 vs.6-10 blijkt dat de aanvaarding van het koningschap door de Here Jezus en de bruiloft des Lams samenvallen. Tijdens het Messiaanse vrederijk zal de gemeente met Christus op de troon zitten om met Hem vanuit de hemel over de aarde te regeren. Op aarde zal de Here vanuit Jeruzalem en dan vanaf de troon van David over de gehele aarde regeren (Zacharia 14 vs.9) en daarin zal het aardse, bekeerde en wedergeboren volk Israël een belangrijke rol spelen. Vanuit de hemelse heerlijkheid zal de gemeente vanuit het hemelse Jeruzalem met Christus regeren. Israël heeft hierin dus een aardse roeping en de gemeente een hemelse.

- **Het hemelse Jeruzalem**

In Openbaring 21 vs.9 - 22 vs.5 wordt het hemelse Jeruzalem beschreven. Het zichtbaar worden van deze hemelse stad wordt aangekondigd door het tonen van de bruid, de vrouw van het Lam: *‘Kom hier, Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams’* (21 vs.9). Vervolgens zien we dat deze bruid zichtbaar wordt als de heilige stad, het hemelse Jeruzalem. Paulus schrijft al in Efeziërs 5 vs.22 dat we als gemeente gebouwd worden tot een *‘woonstede Gods in de Geest’*. Deze woonstede zal dan voltooid zijn en werd toen aan Johannes getoond. Dit hemelse Jeruzalem daalt dan vanuit de hemel neer en blijft waarschijnlijk als een soort lichtgevende metropool boven de aarde hangen. Zo lezen we in vs. 24 dat *‘de volken op aarde bij haar licht zullen wandelen en dat de koningen van de aarde hulde en eer de stad binnen brengen’*. Niemand die onrein is mag de stad betreden. In deze stad bevinden zich de troon van God en van het Lam en zijn dienstknechten zullen Hem vereren en als koningen heersen (zie 22 vs. 3-5)

- **Vanuit de hemelse gewesten**

Zoals de huidige wereld nu vanuit de hemelse gewesten door de overheden en machten van de duivel en boze geesten geregeerd wordt (Efeziërs 6 vs.12), zo zal tijdens het Messiaanse vrederijk de aarde ook vanuit de hemelse gewesten geregeerd worden, maar dan wel door Christus en zijn gemeente.

Gedurende ons aardse leven bereidt Hij ons voor op deze taak. Wat zou het mooi zijn, wanneer we hier meer rekening mee zouden houden en wij ons al in dit leven voorbereiden op zijn komst.

Gespreksvragen:

1. De gemeente is voor Gods troon bestemd (Openbaring 3 vs.21) Over welke twee tronen wordt in dit vers gesproken en wat is het verschil?
2. De troon van de Here Jezus wordt ook wel de '*troon van David*' (Lucas 1 vs.32) genoemd. Wanneer en waar zal de Here Jezus op deze troon regeren en welke rol zal Israël hierin spelen?
3. Waar vandaan zal de kerk met de Here Jezus over de aarde regeren?
4. Welke verschil bestaat er tussen Gods plan met Israël en zijn plan met de kerk tijdens het Messiaanse vrederijk?