

## Handout 11 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel

### Aflevering 11 Het doel van het leven

- **Een 'maakbaar' leven?**

In de huidige maatschappij worden we regelmatig opgeroepen om iets van het leven te maken. Is het leven dan werkelijk 'maakbaar'? Van sommigen lezen we in de Bijbel over hun einde dat ze *'verzadigd van het leven waren'* (bv. Abraham Genesis 25 vs.8), maar van anderen *'dat ze der dagen zat waren'*. Hebben we het in eigen hand? Zijn factoren zoals: gezondheid, rijkdom, een gelukkig huwelijk, en een goede baan bepalend voor een geslaagd leven?

In Jakobus 4 vs.13-16 lezen we hoe God hierover denkt: *'Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag, of morgen gaan we op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen we dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd'*.

Dit stukje begint met de uitspraak *'welaan'*, een uitdrukking die we in Genesis 11 bij de torenbouw van Babel ook drie keer tegenkomen, waarin de mensen elkaar beïnvloeden en oproepen om een stad met een toren te bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt! We hebben hier te maken met de menselijke opstandigheid tegenover de Here God.

Daarna zien we achtereenvolgens dat de mens zelf bepaalt, wanneer- en waar hij naar toe gaat en hoelang hij er blijft. Daarnaast lezen we dat hij bepaalt, wat hij daar gaat doen en de zegen in eigen hand heeft. De realiteit is echter anders: We weten niet hoe de dag van morgen er uit zal zien en ons leven is zeer betrekkelijk en kortstondig!

We worden in dit gedeelte opgeroepen om zijn wil voor ons leven te zoeken en te onderkennen dat ons leven in zijn handen ligt en dit- of dat te doen, wat Hij ons opdraagt te doen.

- **Zingevingscrisis**

Door de moderne filosofie is de mens in een existentiële crisis terechtgekomen. Filosofen zoals Kant, Hegel en Kierkegaard spiegelde de mensheid een leven zonder levende God voor. De uitspraak van Nietzsche *'God is dood'* heeft bij velen hun wereldbeschouwing veranderd. Het leven werd mechanisch, onpersoonlijk en kil en werd door natuurwetten, die geen *'Wetgever'* meer hadden, zonder bedoelingen beheerst. Freud verving God door het *'Uber Ich'* en leerde dat de mens zelf heer en meester over het menselijk leven, zijn gedrag en zijn verlangens is en dat daarbij de Here God geen enkele rol speelt.

- **Servival of the fittest ( de sterkste overleeft)**

Wetenschappers ontrafelden de wonderen van de natuur en onttroonde de Here God als Schepper (Romeinen 1 vs.18-25), waardoor een schepping *'zonder ziel'* overbleef. Darwin verkondigde zijn evolutietheorie, waarin duidelijk gemaakt werd dat de mens niet uit de hand van God voortgekomen is maar uit de zoogdieren zich

ontwikkeld heeft. Zijn theorie 'De sterkste overleeft' heeft de huidige maatschappij erg verhard. Ten koste van de zwakken overleven de sterken! Zo werkt het vandaag in het bedrijfsleven, in de politiek, en in het gehele maatschappelijk leven. We hebben hier te maken met een vorm van leven dat in schril contrast staat met de christelijke wereldbeschouwing, waarin de liefde voor God en je naaste een belangrijke plaats inneemt en daarnaast de dienstbaarheid van gelovigen in de samenleving. Het christendom en de Bijbel werd als onwetenschappelijk afgedaan en door het humanisme vervangen. De Bijbel was niet meer logisch en werd steeds meer bekritiseerd. 'De rede (het verstand) werd koning' en de 'Joods-christelijke leer' was achterhaald. Het humanisme, het menselijk denken, werd maatgevend voor alle terreinen van het leven. Wat de meeste mensen op een bepaald moment vinden wordt 'wet' en wat bij de meeste mensen als 'recht' ervaren, wordt recht.

- **Het moderne denken**

Dit moderne denken leidde, met name in de zestiger jaren, bij vele jongeren tot een zingevingscrisis. Vragen zoals: wat is de oorsprong, de inhoud en het doel van het leven, konden door het moderne denken niet meer beantwoord worden. Morele grenzen vervaagden en niemand kon meer zeggen wat goed of fout was. De waardigheid van het menselijk leven ontbrak en velen vroegen zich af of dit leven wel de moeite waard is om geleefd te worden. In die zelfde jaren ontvluchtten vele jongeren de realiteit van het leven en gaven zich over aan verdovende middelen. Anderen vluchtten weg in Oosterse godsdiensten met hun vormen van meditatie en mindfulness.

In de wereldgeschiedenis is niet één voorbeeld te vinden dat het loslaten van de Here God en de Bijbel tot een betere samenleving leidde! Andersom zijn genoeg voorbeelden te noemen, waarbij volken gezegend werden bij het leren kennen of bij het terugkeren naar de Here God en zijn Woord.

**Gespreksvragen:**

1. *Wat voor cijfer kunnen we aan ons leven geven, en wat speelt hierbij de belangrijkste rol?*
2. *Wat kun je persoonlijk leren van het gedeelte uit Jakobus 4 vs.13-16?*
3. *Wat is de belangrijkste reden van de huidige zingevingscrisis, met name onder jongeren?*
4. *Hoe komen we het principe 'Overleven van de sterksten' tegen in de huidige maatschappij?*
5. *Hoe kan de Here God tot Zijn doel komen in ons leven?*